

Met een auto kun je de
mooie plekjes bereiken



> SANTORINI

WIE > Jens De Maere & Alice Van Meerbeek

WAARHEEN > Santorini, Griekenland

DOEL VAN DE REIS > Bruiloft op Santorini

AUTO > Citroen C1

BLOG > www.belgianwino.com

FACEBOOK > www.facebook.com/belgianwino

TWITTER > @belgianwino

INSTAGRAM > belgianwino

WAAROM SANTORINI?

Initieel gingen we naar Santorini voor de bruiloft van een vriendin, maar het Griekse eiland stond ook op mijn bucket list. Santorini spreekt tot de verbeelding met de blauwe daken, de witgekalkte huizen en de prachtige zee er omheen. Oia vond ik geweldig!

WAAROM HEB JE EEN AUTO GEHUURD?

De auto is de enige manier om het eiland te verkennen. Het is er vulkanisch met bergen en heuvels. Te voet of met de fiets is geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met een auto kun je de mooie plekjes bereiken, zoals Red Beach bij Akrotiri, Perivolos Beach of het prachtige oude stadje Megalochori.

WELKE ROUTE HEB JE GEREDEN?

We zijn in het noorden bij Oia begonnen, via de westkust naar het zuiden en via de oostkust weer terug naar Oia. Niet te missen plekjes zijn Akrotiri, waar je Nikolas Cave een bezoekje moet brengen met hun wereldberoemde tomatenballetjes en

ander lokaal lekkers. Rijd je langs de westkust naar het noorden passeer dan ook zeker langs het 17de eeuwse stadje Megalochori en Santo Wines voor een heerlijk glas lokale wijn.

WAAR WAS JE ZONDER DE HUURAUTO NIET GEKOMEN?

Santorini staat bekend om zijn mooie zonsondergangen. De bekendste is bij Oia, maar daar kan het erg druk zijn. Van een local kregen we de tip naar de vuurtoren van Akrotiri te gaan. Van hieruit heb je een spectaculair zicht op de zonsondergang en op de vulkaan, maar dan zonder de duizenden toeristen.

TYPISCH SANTORINI?

De gastvrijheid van de lokale bevolking en de heerlijke keuken van de Middellandse Zee maken Santorini tot een paradijsje. In de keuken wordt veel look gebruikt, de tzatziki is heerlijk en ook heb ik genoten van de heerlijke wijnen van Santorini met de typerende assyrtiko druif.

Meer over deze reis op:
www.belgianwino.com/santorini

